



ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΑΣΑΚΙ ΤΗΣ  
ΝΙΚΑΙΑΣ

Στις 10/04/2014 οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΣΤ1' του 15<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου ΝΙΚΑΙΑΣ «Μίκης Θεοδωράκης» περιηγήθηκαν στο ιστορικό Δασάκι της Νίκαιας ή Άλσος Δεξαμενής (Αγ. Φιλίππου). Είναι ο μεγαλύτερος πνεύμονας πρασίνου του Πειραιά και ένας από τους μεγαλύτερους ολόκληρης της Αττικής. Η είσοδός του βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το 15<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας. Τα παιδιά πραγματοποίησαν την επίσκεψη για να δουν τις ξεχωριστές ομορφιές του. Η ξενάγηση στον χώρο αυτό, ήταν υπέροχη γιατί οι μαθητές εμπλούτισαν τις γνώσεις τους μέσα στον τόπο που ζουν. Η εμπειρία αυτή ήταν αξέχαστη και πολύ ενδιαφέρουσα μιας και ξεναγός μας ήταν η δασκάλα μας που έκανε τον περίπατο να αποκτά άλλες διαστάσεις.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Στα όμορφα και πυκνά από βλάστηση μονοπάτια του δάσους αυτού, αντικρίζεις διάφορα είδη φυτών. Μάλιστα τα περισσότερα από αυτά τα φυτά είναι δεντροφυτεύσεις από εθελοντές. Εμείς σαν οργανωμένο σχολείο προσπαθούμε να φροντίζουμε το περιβάλλον όπου ζούμε, για να γίνουμε αργότερα σωστοί και συνειδητοποιημένοι πολίτες! Μερικά από τα φυτά που υπάρχουν σε αυτό το χώρο είναι: σκίνοι, αγριολούλουδα, πεύκα, παπαρούνες, δενδρολίβανα, λεβάντες, θυμάρι, δίκταμο, ρίγανη, κυπαρίσσια.

Για να καταλάβει κανείς την αξία και τον σημαντικό ρόλο που παίζει το αγαπήμενο μας δασάκι στην ζωή μας, σίγουρα πρέπει να επισκεφθεί τον πολύτιμο τόπο μας.

## ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ



